

HET LEVEN GAAT DOOR

EN DE OORLOG OOK

De Oekraïne-oorlog door de ogen van jongeren

Op een dag kwam de oorlog in mijn leven. Om vijf uur 's ochtends werd ik wakker van de herrie van explosies. Ik bevroor van angst.

DIT IS HET VERHAAL VAN MIROSLAV (15)

De explosies kwamen uit verschillende richtingen en varieerden in kracht. Van sommige inslagen schudde ons huis op zijn grondvesten. Toen het licht werd, vlogen er helikopters over ons huis. Ik viel op de vloer en bad vurig dat ze voorbij zouden vliegen.

Inmiddels weet ik wat een luchalarm betekent. Ik leerde het verschil tussen raketten en drones herkennen. Ik leerde waar de vliegvelden zijn. Ik bestudeerde de gebieden waar raketten worden gelanceerd, hoe lang het duurt voordat ze de grenzen van Oekraïne bereiken en hoe lang het duurt voordat ze mijn stad bereiken. Ik prentte de locaties van de schuilkelders in de regio in mijn hoofd.

Met oudejaarsavond waren we met de hele familie thuis. Niet ver van ons huis werden bijna elke vijf minuten raketten afgeschoten: zo'n negen uur achter elkaar door. Mijn broertje van twee heeft er nog wekenlang last van gehad.

Een paar weken lang kreeg ik les in een schuilkelder met alleen kaarslicht, met zes klassen in één ruimte en met leerkrachten die na iedere les geen stem meer over hadden. Op een dag begon een luchtaanval. Iedereen was bang. Zittend in het donker, met warme jassen, dicht tegen elkaar aan, met schemerige zaklampen, zongen we met alle klassen tegelijk Oekraïense liederen. Zo vergaten we onze angst even. Toen was er een explosie. De keldermuren schudde. Leerlingen begonnen te huilen. Een van de onderwijzers kreeg een paniekaanval en lag hysterisch op de grond te huilen.

Ik zie video's van vrienden en kennissen die nu aan het front zijn. De glimlach van elke soldaat is doortrokken van pijn. Hoe lang moeten zij nog bevroren? Hoeveel mannen, vrouwen en kinderen moeten er nog sterven? Hoe vaak moeten we ons nog in schuilkelders verstoppen? *Wanneer houdt het op?*

ROMAN, 21 JAAR.

VERSLAG VAN EEN OORLOGSNACHT

- 01:37 Ik was in diepe slaap. Ik schrik wakker. Het luchtalarm gaat af.
- 01:40 Mijn mobieltje laat een bericht van de Oekraïense luchtmacht zien: vertrek van meerdere TU-95ms vliegtuigen uit Olenya.
- 01:43 Ik lees: De koers van de vliegtuigen is nog onduidelijk. Naar verwachting komen de raketten rond 05:30 ons luchtruim binnen. Oekraïne zal vroeg in de ochtend onder vuur liggen!
- 01:47 De luchtmacht weer: het exacte aantal vliegtuigen en de koers volgen rond 05:00
- 01:55 Ik kan niet meer slapen.
- 02:10 Mijn geplande werk voor vandaag ga ik nu al doen.
- 05:10 Raketten zijn onderweg naar mijn regio.
- 05:23 Ik hoor dichtbij en verder weg een regen van raketinslagen. Was ik maar in een schuilkelder!
- 07:10 Ik val in slaap
- 13:00 Wakker....
Het is oorverdovend stil.

Help jong & oud in Oekraïne

De oorlog duurt al meer dan twee jaar. Veel Oekraïners hebben dierbaren verloren, gezinnen zijn incompleet. Er is veel angst en trauma. Coördinatoren staan klaar om te helpen, zowel in de frontlinie als in de bezette gebieden. **Geef voor gezinnen en ouderen in oorlogsgebied.**

Gezinnen van vermiste soldaten helpen

Kostwinners van gezinnen zijn in de oorlog vermist geraakt of gevangen genomen. Velen zijn gedood. Is de dood van je dierbaren niet officieel vastgesteld, dan krijg je geen enkele overheidssteun. Maar gezinnen hebben kleding, medische zorg en verwarming nodig. En daarnaast dringend traumabegeleiding en geestelijke zorg!

Een gezin in nood helpen € 75

Levensmiddelen

Je zal maar eens een lege keukenkast en koelkast hebben! Supermarkten zijn dicht en de oorlog drijft de voedselprijzen op. Een levensmiddelenpakket helpt een gezin in nood een tijdje vooruit. Een pakket bestaat uit houdbare basislevensmiddelen aangevuld met wat verse producten.

Een levensmiddelenpakket € 35

Hygiënepakketten

Lokale vrijwilligers delen maandelijks hygiënepakketten uit aan de mensen die in het oorlogsgebied zijn achtergebleven. Het zijn de kwetsbaarste mensen: te oud, te ziek of te arm om te vluchten. De winkels in hun dorpen zijn kapotgeschoten of verlaten. Naast voedselpakketten zijn hygiëeartikelen onmisbaar om te overleven. Een pakket bestaat o.a. uit tandpasta, zeep, shampoo, wasmiddel en maandverband.

Een hygiënepakket € 15

Gaarkeuken

Sinds 2020 krijgen 150-200 mannen en vrouwen in Lvov iedere woensdag een eenvoudige warme maaltijd op straat: allemaal daklozen, jongeren en ouderen zonder geld.

Op maandag koopt familie Koba de ingrediënten in. Op dinsdag staan ze samen bijna de hele dag in de keuken. En op woensdag serveren zij de maaltijd op straat, met koffie en thee. Samen met het Evangelie.

Een maaltijd per persoon € 2,50

Kledinguitgifte

'Vijf dagen in de week is ons kledingmagazijn open', zegt Luba. 'Ieder uur kunnen acht gevluchte gezinnen nieuwe of gebruikte kledingstukken komen uitzoeken. Het is hier een komen en gaan van gevluchte gezinnen! Veel gezinnen krijgen ook een levensmiddelenpakket.'

Het kledingmagazijn is een ontmoetingsplaats geworden. Veel bezoekers gaan ook regelmatig naar de plaatselijke gemeente.'

Kleding voor een gevlucht gezin € 7,50

Brooddistributie

Twee keer per week vervoeren vrijwilligers 's morgens vroeg verse broden naar de dorpen in het oorlogsgebied. Ze rijden langs zwaarbewapende barricaden over wegen met bomkraters. Mannen en vrouwen en soms kinderen verzamelen zich buiten in lange rijen. Iedereen wacht geduldig op zijn beurt en ontvangt een of meerdere broden.

2x per week vers brood € 50

Gemeenten in bezet gebied ondersteunen

De meeste kerkgebouwen zijn onherstelbaar beschadigd. Mensen komen bij elkaar in woonhuizen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen noden. Voorganger Aleks: 'Het grootste deel van de gemeente bestaat uit gepensioneerden. We verkondigen het Evangelie, we helpen hen financieel en praktisch. Voor jongeren is er jeugdpastoraat. Goede medische zorg is hier niet voorhanden. Soms helpen we met het bekostigen van een begrafenis.'

Medische & pastorale zorg € 25

Kinderclubs Cooks & Crafts

Twee keer per week komen op vier plaatsen zo'n vijftien tot dertig jongens en meisjes van vier tot twaalf jaar bij elkaar. Op maandag leren de kinderen koken in de Little Cooks Club. Onder leiding van moeders bereiden zij met elkaar een maaltijd. Ze genieten samen van de maaltijd en lezen uit de Bijbel.

Op donderdag maken de kinderen creatieve knutselwerkjes, lezen uit de kinderbijbel en bidden met elkaar.

Een kinderclub per maand € 30

